

Op stap met de gek van de Molenberg

Onder leiding van een gids ontdekken we een stukje Vlaamse Ardennen met een boswandeling in en rond een privaatbos in de buurt van de Molenberg.

Het wordt een fijne namiddag voor jong en oud: we laten ons onderdompelen in de sfeer van het bekendste boek van de lokale schrijver Abraham Hans, "De gek van de Molenberg", dat de onmogelijke liefde beschrijft tussen een protestants meisje en een rooms-katholieke jongen in de "Geuzenhoek" in het begin van de 19^{de} eeuw, het Romeo en Julia-verhaal van de Vlaamse Ardennen in het heetst van de strijd tussen protestanten en rooms-katholieken.



Aan haar denken, wandelde hij naar de Molenberg

Maar ook aan de jongsten wordt gedacht: met de kinderen zoeken we fossielen (50 miljoen jaar oud) in de kalkzandstenen en leren we een fluitje maken van fluitekruid.

Na twee uurtjes rustig wandelen, laten we de kinderen genieten van een bosspel en als afsluiter poffen we kastanjes, eten een geroosterd broodje met kaas, schijfjes gebakken appel en geroosterde marshmallows rond het boshuisje. De volwassenen drinken ondertussen een streekbiertje.

WANNEER?

Zondag 3 juni 2018

13u30 tot 16u30

WAAR?

Protestantse Kerk Horebeke

Korsele 39

9667 Horebeke

KOSTPRIJS?

Leden van Gezinsbond: 3 euro, max. 10 euro per gezin

Niet-leden: 5 euro

Overschrijven kan op BE05 7805 7961 0375.

PRAKTISCH

Inschrijven kan via mail tot en met 25 mei 2018

op gezinsbondnev@gmail.com of via 055 31 58 84

met volgende mededeling:

Familie + Lid nr. xxx-xxx-xxx

Aantal personen

Uw inschrijving wordt bevestigd na overschrijving.

